

Φίλε ασφαλισμένε

Τον τελευταίο καιρό, το ελληνικό φαρμακείο -η μικρομεσαία επιχείρηση, που στηρίζει χρόνια τώρα την πρωτοβάθμια περίθαλψη- βρίσκεται υπό διωγμό και η φαρμακευτική περίθαλψη σε παράλυση. Χωρίς διάθεση υπερβολής, δηλώνουμε ότι σε πολύ λίγες ημέρες η σημερινή αδυναμία εξεύρεσης φαρμάκων (κάτι που ήδη βιώνουν ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι καρκινοπαθείς) θα γίνει καθολική!

Η δραματική αυτή εξέλιξη έχει μεν την αφετηρία της στην οικονομική κρίση, αλλά δεν σχετίζεται μόνο με αυτήν. Καταδεικνύουμε ως κύριο υπαίτιο τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.ο Ανδρέα Λοβέρδο. Ο κ. υπουργός δεν διστάζει να θυσιάσει τη φαρμακευτική περίθαλψη του ελληνικού λαού, και ολόκληρο τον κλάδο των φαρμακοποιών, στον βωμό της ανάγκης του για συνεχή προβολή του από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και για την ευόδωση των εσωκομματικών στοχεύσεών του.

Υπενθυμίζουμε τις εκπτώσεις που ο κ. υπουργός έκοψε από τα φαρμακεία και χάρισε σε βιομήχανους και χονδρέμπορους, με πρόσχημα την εξομάλυνση της αγοράς, κάτι που ποτέ δεν ήρθε. Αντίθετα, οι φαρμακοβιομήχανοι ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά, μετέτρεψαν την πίστωση προς τα φαρμακεία σε πώληση τοις μετρητοίς, προκάλεσαν τεχνητές ελλείψεις φαρμάκων και πρακτικά οδηγούν τα φαρμακεία σε αδυναμία λειτουργίας.

Σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες, εμείς:

- εξακολουθούμε και πιστώνουμε τα Ασφαλιστικά Ταμεία (κάποια έως και 12 μήνες),
- επιστρέφουμε κάθε μήνα περίπου 4% της αξίας των συνταγών σε αυτά,
- πληρώνουμε ΦΠΑ για πωλήσεις που δεν έχουμε εισπράξει,
- έχουμε απολέσει το 30% της αξίας των αποθεμάτων μας από τις μειώσεις των τιμών των φαρμάκων.

Δηλώνουμε ότι θα δεχόμασταν αλόγιστα όλα αυτά τα μέτρα, αν συντελούσαν στη σωτηρία της χώρας μας. Δυστυχώς όμως συμβαίνει το αντίθετο. Γίνεται όλο και πιο φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα προγραμματισμένο και καλοστημένο σχέδιο για την εξαθλίωση και τον αφανισμό μας, προετοιμάζοντας την εξαγορά των φαρμακείων μας, αντί πινακίου φακής, από τα συμφέροντα και τα τρασά.

Φίλε ασφαλισμένε

Σήμερα, και μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ως μοναδικό πρόβλημα της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα εμφανίζονται οι φαρμακοποιοί. Ο κ. Λοβέρδος -αποκλειστικά υπεύθυνος- κατάφερε να διασφαλίσει την παρουσία του στα κανάλια, αδιαφορώντας για το αποτέλεσμα και τις συνέπειες. Μπροστά στην αδυναμία λειτουργίας μας, οφείλουμε να αντιδράσουμε. Το οφείλουμε στις οικογένειές μας και στους έλληνες πολίτες.

Η δική σου στάση και κατανόηση θα καθορίσει όχι μόνο το μέλλον ενός κλάδου,
αλλά και το μέλλον της φαρμακευτικής σου περίθαλψης.